

Myla

Een heel bijzonder meisje



Je raadt het nooit en de naam is MYLA >>>

5 weken te vroeg geboren. Alles zit er op en aan. Nog 10 dagen in de couveuse en dan mag je mee naar huis.



Wat een prachtige dochter! >>>

Het eten gaat af en toe wat lastig. Je geeft vaak wat melk terug. Je huilt en je plast. Later krijg je nog een navelbreukje.



Oh wat zijn we blij met jou en trots. Je doet het zo goed.



Je speelt in de box. Je logeert regelmatig bij opa en oma. Opa Fred en Tante Henny zijn super gek met je. Jetske en Annemiek de trotse tantes en Stef en Stefan wennen al aardig aan kleine baby's.





Je gaat voor het eerst vliegen. >>

Op vakantie in Frankrijk. Bijna een jaar. Het lopen
gaat al beter.

Hoera, 1 jaar



Je zit goed rechtop, je kruipt vliegensvlug, je loopt achter je auto, je schommelt graag. Je vindt zelfs spruitjes lekker. Je maakt geluidjes en met het liedje: ik zag 2 beren, zing je steeds hi, hi, hi mee.





Sinterklaas vier je thuis.
Vorig jaar was je nog in het
ziekenhuis.



»»
Het potje. Je vindt het heel interessant. Je gaat
er op zitten, je loopt er mee op je hoofd. En je
wilt aldoor het boekje lezen: op het potje.



De kermis.
Super leuk.
Overall durf je
in

Eten, mmmmm. Zelf met een lepeltje lukt
al wat.
Ook al klieder je lekker er op los.





Piano spel. Je gebruikt je vingers al goed. Vaak >>>
kom je gezellig bij oma op de kruk zitten
meespelen.



Tijn, je neefje is geboren op 8 mei 2013. >>>

Je vindt het spannend en eng
tegelijk.



2 jaar. Met je verjaardag krijg je een glijbaan.

Je praat nog niet veel, een, twee, drie, koe, ja, zijn de woordjes die je zegt. Op het bureau wordt er luchtig op gereageerd. Je kan wat laat zijn met praten. En huilbuien midden in de nacht hebben meerdere kinderen.





Oefenen op je nieuwe fiets,
het wil nog niet lukken.



Zelf eten

Zelf een taartje eten op je verjaardag.





2 ½ jaar. Naar de peuterspeelzaal?

Het lijkt alsof je achteruit gaat. We hopen, dat het door de peuterspeelzaal weer vooruit gaat.



Na een aantal keren proberen wordt het afgeraden. Het spelen met anderen lukt niet.

Woordjes kun je niet zeggen.

Je kunt niet duidelijk maken wat je wilt.

Jouw rugzak is te groot voor de leidsters.



Grote huibuien en lachbuien.



Rondjes draaien op je hoofd, uren lang

Het stapelen van de blokken lukt niet meer.



Het communiceren wordt al moeilijker.



Het tekenen op het witte bord blijf je leuk vinden. Het potlood vast houden gaat al moeilijker.

Je hebt voor je longen al een week in het ziekenhuis gelegen met de zuurstofpomp. Nu krijg je een poos prednison



Heel veel dingen worden lastig.



- ▶ Wat zal de uitslag van het onderzoek worden?
- ▶ We willen je zo graag helpen.

Eind mei, heel langzaam krijg je weer wat orde in je hoofd.



- ▶ Op vakantie met papa en mama
- ▶ opa Fred en Henny naar Duitsland. Je hebt ervan genoten.



Kleine stapjes vooruit?

- ▶ Vanaf juni draagt Myla een brilletje.
- ▶ + 5 Dat is veel.
- ▶ Het fietsen wil niet lukken.

- ▶ Je handjes bewegen veel. Je kijkt er naar, Het doelgericht gebruiken lukt niet zo. Toch wil je kleuren.
- ▶ Samen springen op de trampoline lukt goed.



▶ Juli 2014

- ▶ Samen met papa, mama, opa en oma, Jetske, Stefan en Tijn, Annemiek en Stef.



Vakantie in Frankrijk

zwemmen, spelen in de speeltuin, rennen, zitten in de bolderkar, kleuren. We doen zoveel mogelijk samen met jou.



3 jaar



- ▶ Stapje voor stapje proberen we weer orde te krijgen.
- ▶ We houden zoveel van jou.
- ▶ We doen alles voor je.
- ▶ Op je verjaardag krijg je een trampoline. Springen lukt !
- ▶ Ook samen met een ander lukt het beter.
- ▶ We gaan op zoek naar hoe we het best met jou kunnen communiceren.

*Je raadt het nooit
Myla is de naam die we haar geven
Een naam, zo mooi, nog nooit gehoord.*

*Je groeit op met een grote lach
Draaien, zitten, kruipen, lopen en babbelen zonder
woorden
Zo gewoon voor een peuter en zo bijzonder voor ons.*

*Na 2 jaar kwam de grote verandering
Je gedrag veranderde, gleed bij ons vandaan, zocht de
ruimtes heel alleen.
Wat je eerst beheerste raakte je kwijt.*

*Nu, een half jaar later, na een lijst van onderzoeken
Weten we nog niet wat er in jouw rugzak zit
tot groot verdriet van ons allen.
We houden zoveel van je, en gaan staan bij jouw nieuwe
start*

*We kijken naar jou, je lieve lach en je sprekende ogen
Daarin willen we lezen wat je wilt en wat we kunnen doen
voor jou.*

